

1979



Kuwait - Qatar



1979

Kuwait til Qatar og retur

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen

Forord

Kuwait, den 6. marts 1979

To whom it may concern eller sagt med andre nok så danske ord:

hvem, der har lyst at høre om det vi foretager os, kan erhverve et kendskab dertil ved at læse videre!

Jeg vil starte med at fortælle om det, der har optaget os meget i de sidste par dage, vi her været på en lang og interessant bil/ferietur til Qatar.

Jeg førte en slags dagbog på turen og den starter således:



Copyright © 2016 Rita & Mogens Lauritsen
ISBN 978-87-998623-1-3

Forlag: Livsnyderne
2017 - 1. udgave
<http://www.livsnyderne.nu>
Info@livsnyderne.nu

1. marts 1979 - Vi starter hjemmefra kl. 5:15 (morgen), medbringende masser af koldt vand, Pepsi colaer, flutes og hårdkogte æg, ca. 800 km er forude.

Natten er stadig helt sort, stjernerne står klart på himlen. Vi tager 6. ringvej, der er forbavsende megen trafik så tidligt, ude til højre tæller jeg nemt 8 olieåb, de er flotte og lyser fantastisk op mod den sorte nat. 15 min senere på Ahmadivejen, tæller vi 23 olieåb, store flammer ses helt tydeligt. 1 time senere kravler en strålende rød sol op over horisonten og en ny dag er begyndt.

Vi konstaterer, at vi holder ved Kuwaits grænse til Saudi, at vi har gjort det helt godt!! På denne korte strækning her vi præsteret 2 x "Træden-af-på-naturens-vegne" ophold, 1 x frisk luft ophold (i dækkene altså) og 1 x Datsun check ophold!

Mogens render rundt med diverse papirer ved Kuwait grænsen - - og så - - -

"Kingdom of Saudi Arabia Welcomes You!"

stod der, og vi er nu spændte på at køre så mange km i Saudi Arabien.

Vi var heldige, Lærke, den store pige ovenpå, ville gerne tjene en ekstra skilling og passer vores lille hund "Benti" for os. Ak, ja, man har jo straks hundeproblemer, når man har den. Benti kunne ikke komme med, den er ikke vaccineret endnu. Bare den ikke helt kyser livet af hende, den er meget legesyg.



Jeg må også fortælle, hvordan vi opnåede Transit visa til Saudi. Mogens brugte lang, lang tid på den Saudiarabiske Ambassade, talte med mange forskellige personer, stod i mange lange køer! Opgav til sidst to dage senere blev jeg sendt derop af Mogens, han syntes at have bemærket, at for kvinder gik det hurtigere. Og så, ja, jeg strøg lige op forrest i køen 2 gange!!

Havde et par praktiske problemer, henvendte mig til en ung Saudiaraber, der bad mig sidde ned, og så drøede han ellers rundt og ordnede diverse ting for mig, gav mig the, bød engelske aviser at læse i, og efter 4-5 timer stod han pludselig med passene i hånden og transitvisa var OK. Fikst, ikke? En pudsigt oplevelse, da jeg ellers normalt føler det negativt som kvinde herved, men i dette tilfælde var det altså positivt.

10,4 Rialer – 42,5 l Benzin – 385 km 0,225 rialer/l. Første optankning, ca. 30 km før Dammam.

Vi kører og kører, det første stykke ligner Kuwaits ørken til forveksling, stenørken, kedelig og trist, blot er her ligesom ikke smidt så meget affald.



Her er masser, masser af kamelflokke.



Ca. 200 km længere nede bliver det til rigtig sandørken, bakke ned og bakke op af sand, og det fyger meget, faktisk sandstorm, så meget at der visse steder arbejder store gravemaskiner for at holde vejene fri af sand, nej, nej det er ikke sne! Yderligere 200 km nede på den anden side af Dammam, bliver det pludselig til en sandstens klippeørken, med store forskellige og sjove klippeformationer. - Nu holder vi ved Salwa, grænsen til Qatar. Kl. er 14:25.

Det er gået meget, meget fint. De sidste 100 km har været ren sandørken og det har stormet og suset med sand mod bilen. Ingen trafik på denne vej. Langs disse 100 km er der smidt en masse asfalt ud på sandbjergene, vi mener, det må være for at forhindre for stor til fygning af vejene.

Jeg tænker på dengang Far og Henning sad i Salmi, dette sted her er lige så øde og forladt, med lige så mange fladtrådte "Pepsi dåser".

Bilen er nu checket ud af Saudi og nu forsøger Mogens sig med vore personlige papirer. - Vi har nu 100 km tilbage, til vi er hos vore venner i Doha.



Vi tanker op igen 35 km fra Salwa - 18,5 l for 8 Saudi Rialer. Ved en lille købmand, han havde benzinen i tromler, fyldte en dunk op og satte dunken på et



træstativ og ved hjælp af en slange fra dunken over i vores bil fik vi tanket op.

Ægte håndpåfyldning.

Kl. 16:45 holder vi foran Gulf Hotel i Doha, hvor vi har aftalt at mødes. 873 km - 11 timer 15 min.

5. marts kl. 5:45 Afgang fra Doha i Qatar, kl. 6:39 holder vi i Salwa. 1. etape fin. Vi har haft nogle dejlige dage hos Kaj og Birte, Jesper og Rasmus.



Vi har krydset ud og ind på Qatars veje. En dag kørte vi på hele den nordlige del af halvøen. Der findes en hel masse små øer bl.a. ud for den nordlige spids. Dem var vi oppe at kigge på. Det ser spændende



de ud. Vi kunne vældig godt tænke os et dykke der, der er masser af koraller, men det er endnu for koldt at dykke. Vandet var blåt, grønt og fantastisk klart. - Vi stødte pludselig på et gammelt fort ude i ørkenen fra 15. - 16. århundrede, sjovt at se. Overalt på Qatar støder vi på grønne oaser, der er forfriskende at få øje på midt i ørkenen.



Doha, hovedstaden i Qatar har indrettet et helt fantastisk National Museum i Den gamle Emirs Palads. Et meget, meget smukt hvidt palads. Her er samlet en masse ting og beskrevet hvorledes beduinerne arbejder og lever. Desuden har de lavet et virkelig interessant Akvarium med alle de spændende dyr, der findes i havet omkring Qatar, bl.a. den giftige rok, moræne ålen, diverse småhajer, søslanger og et væld af farvestrålende små og store koralfisk.





Kl. 6:52 er vi ude af Qatar, det tog 13 min ved grænsen, Saudi lukker os ind efter 19 min. Ingen problemer.

Vi lægger kilometer efter kilometer bag os og kl. 14:09 når vi grænsen ved Kuwait. Fin tur

gennem Saudi, men vi 3 piger har jo også medbragt en god chauffør. (Kvinder må ikke føre bil i Saudi).

Teen er drukket, brødene spist og nu glæder vi os til et se Al Rabieh igen.

Vi har set masser af kamelflokke og gedeflokke, og taget mange billeder, som vi glæder os til at sætte på plads i scrapbogen.

Her slutter min dagbog. Jeg vil tilføje, at det har været en fornøjelse, at prøve at opholde sig i et andet Mellem- Østligt land end Kuwait. Qatar virker mere afslappet, rolig, bilerne holder tilbage, hvor de skal (det var synd at sige vi er forvænt med bil kultur i Kuwait), og så er der kun 200.000 mennesker i Qatar.

Man kunne måske godt ønske sig 1 års ophold i Qatar. Så kunne vi jo nemlig lige få tid til at udforske de der koralrev!





ISBN 978-87-998623-1-3



9 788799 862313 >

Info@Livsnyderne.NU[©]
<http://www.Livsnyderne.NU>